



# Ontmoeten op de Veluwe



Editie februari 2024 - 01

## Werken aan de Weg

*Het geloof begint met het gehoor, zo belijdt Israël in haar centrale belijdenis: "Luister, Israël: de HEER onze God, de HEER is de enige! Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht." (Dtn 6,4). Voordat we spreken, luisteren we naar het levende Woord van God en luisteren we aandachtig naar de stem van de mens naast of tegenover ons. Deze houding is het fundament van al ons spreken, over en weer: in de classicale vergadering, tussen gemeenten en de classicale vergadering, tussen ambtsdragers / werkers in de kerk, tussen de landelijke kerk en de classicale vergadering en tussen gemeenten onderling.*

Met bovenstaande woorden opent het beleidsplan van Classicale vergadering Veluwe. Als u verder wilt lezen, ga dan naar de [website van de classis](#).

## Grijs en groen - over generaties in de kerk



In het eerste halfjaar van 2024 nodigen we iedereen die geïnteresseerd is uit om aan te schuiven bij een deel van de classicale vergadering. We geven invulling aan het speerpunt 'Grijs en groen - over generaties in de kerk'. Op 13 februari en 28 mei is Corina Nagel-Herweijer onze gast. Zij heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop jongeren binnen de Protestantse Kerk in Nederland leren geloven. Corina deelt met ons de belangrijke inzichten uit het onderzoek. Er is ook ruimte voor vragen. Op de tweede avond zoeken we verdere verdieping. Er zijn dan meerdere gesprekstafels waaraan je met elkaar in gesprek kunt gaan over een bepaald thema. We hopen naast de leden van de classicale vergadering ook mensen welkom te heten die in de gemeente werken met jonge mensen en gezinnen. Als je dit stukje leest en iemand op het oog hebt die hier wat aan zou kunnen hebben, geef het dan aan hem of haar door! We stellen het op prijs als je het even doorgeeft als je van plan bent te komen. Stuur dan een mail aan de scriba van de classis: [ccVeluwe@kpnplanet.nl](mailto:ccVeluwe@kpnplanet.nl).

13 februari, 19.30 uur - 20.45 uur, Eben Haëzerkerk, Zonnedauw 8, Apeldoorn

28 mei, 19.30 uur - 20.45 uur, Kerkelijk Centrum De Regenboog, Biezenplein 1, Harderwijk

## Armoede, en dan?

Bestaanszekerheid is een thema dat veelvuldig speelt. Armoede heeft veel impact. Mensen met deze problemen kennen schroom en schaamte om aan te kloppen bij hulpverlening. De gezamenlijke kerken van Elburg en omgeving én het College van B&W organiseren samen, op 8 februari 2024, een avond over armoede (van 19.30 tot 21.45 uur, toegang vrij, goodiebag voor alle deelnemers). Deze avond is bedoeld voor een ieder, binnen en buiten de kerk, die meer wil weten over de gevolgen en impact van armoede, hoe je armoede kunt signaleren, en hoe je deze mensen verder kunt helpen.

Marrie Stoffer verzorgt een lezing, zij is sociaal maatschappelijk werker binnen de gemeente Elburg voor Stimenz. Ze heeft veel ervaring in het begeleiden van mensen met armoede. Ze legt hoe het komt dat weinig mensen zichzelf arm noemen, wat de oorzaken kunnen zijn van armoede, hoe je signalen van armoede op het spoor kunt komen, en waar mensen terecht kunnen voor de juiste hulp. Daarnaast zijn er diverse workshops: 1. Armoede op het spoor, en dan?; 2. Armoede en kinderen; 3. De gemeente helpt; 4. In vertrouwen benaderen.

Voor meer informatie en vragen kan contact worden opgenomen met Yvonne de Vries – Pruijm, beleidsmedewerker van de gemeente Elburg (0525-688688) of met ds. Alfred Post, predikant 't Harde (0525-655057).

## Nieuws van de Kerk in Actie consulenten



### Ondersteuning voor diakenen:

Aan het begin van het nieuwe jaar worden in veel gemeenten nieuwe diakenen bevestigd. Wellicht is dit ook in jouw gemeente het geval. De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk / Kerk in Actie biedt hulp om (startende) diakenen op weg te helpen. Of misschien ben je al langere tijd diaken en kan je nog best wat ondersteuning gebruiken?

[Informatiepakket voor de startende diaken](#) Als je voor het eerst diaken wordt, kan dit betekenen dat je je op nog onbekend terrein gaat begeven. Dat kan best spannend zijn. Wat is diaconaat precies? Wat gaat er op mijn pad komen? Wat wordt er van mij verwacht? Via de website van de Protestantse Kerk kan je je aanmelden voor een frisse start als ambtsdrager in jouw gemeente. Je ontvangt dan een informatiepakket per e-mail of per post. [Vraag het informatiepakket aan](#)

[Training Diaken](#) Deze online training kan je vanachter je computer volgen. Je leert wat je roeping, taak en verantwoordelijkheid is als diaken. Samen met diakenen uit het hele land verdiep je je in jouw specifieke rol en bekijk je hoe dat praktisch kan werken in de diaconie van jouw gemeente. Daarnaast komt je taak in de eredienst aan bod en wordt er stilgestaan bij vragen rond de verantwoording van de collectezak en hulpverlening. Aan het einde van de training heb je je eigen opdracht voor de praktijk geformuleerd. Deze training duurt 3 avonden. [Wat zijn de taken van een diaken?](#) [Meld je aan voor de Training Diaken](#)

[Training voor jeugddiakenen](#) Je leert in deze online training wat je roeping, taak en verantwoordelijkheid is als jeugddiaken. Je verdiept je in jouw specifieke rol en ontdekt hoe die zich verhoudt tot vrijwilligers en kerkenraadsleden. Ook is er aandacht voor hoe je ervoor zorgt dat de jeugd in de gemeente de aandacht krijgt die ze verdient en hoe je hen verbindt met de rest van de gemeente. Deze training duurt 3 avonden. [Wat zijn de taken van een jeugddiaken?](#) [Meld je aan voor de Training jeugddiaken](#)

**Actielanden nieuws:** Het Actielanden pakket is speciaal ontwikkeld om jaarprojecten beter onder de aandacht van de gemeente te brengen. Van deze landen is extra veel informatiemateriaal ontwikkeld. Een uitgelezen kans om de leden van uw gemeente te betrekken bij de Wereldkerk! In ieder land staan 4 projecten centraal: Zending, Werelddiaconaat en Kinderen in de knel. Na [Moldavië](#), [Bangladesh](#) en [Colombia](#) is eind vorig jaar [Rwanda](#) erbij gekomen als Actieland. De Actieland pakketten van [Ghana](#) en [Indonesië](#) volgen deze zomer. Door de onzekere en ernstige situatie in het Midden-Oosten is de geplande reis naar Libanon om communicatiematerialen op te halen uitgesteld. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de actielandmaterialen voor [Libanon en Syrië](#) klaar zijn. De gemeenten die zich al in hebben geschreven voor één van de Actielanden, hebben onlangs een nieuw pakket informatie ontvangen (Winter 2024). Het gaat om nieuwe filmpjes die in een dienst gebruikt kunnen worden (Bijbellezing van het opstandingsverhaal, een Paasgroet en het Onze Vader) en kerkbladverhalen over de lopende projecten. Heb je geen update gekregen (11 januari is deze verzonden), [stuur ons dan een mail](#). Heb je interesse in een Actieland en wil je meer weten? Als je je inschrijft voor een Actieland krijg je direct vrijblijvend toegang tot het basispakket. Na ontvangst van het basispakket en het projectpakket, vragen wij of jullie je voor langere tijd willen verbinden aan het Actieland. En dan krijg je dus 3 keer per jaar een actuele update. Neem gerust contact met ons op.

Arjen Overweg [a.overweg@protestantsekerk.nl](mailto:a.overweg@protestantsekerk.nl) 06 21419631  
Jaantje Vink [j.vink@protestantsekerk.nl](mailto:j.vink@protestantsekerk.nl) 06 15900278

## Help, loopt de kerk leeg?! - Uitnodiging Bronavond



Hoe kun je anderen enthousiasmeren en inspireren om zich in te zetten voor de plaatselijke kerk?

Via dit bericht nodigen wij voorgangers, kerkenraadsleden en kerkelijk werkers van harte uit voor een Bronavond. Op deze avond zal het geloofsgesprek en de ontmoeting met elkaar centraal staan. Wij geloven dat op deze manier inspiratie en visie voor de eigen gemeente bevordert wordt. Het is een avond waarin je zelf ervaart wat het is om via geloofsopbouw, bezig te zijn met gemeenteopbouw. De Bronavond vindt plaats op dinsdag **19 maart** van 19:30 -22:00 uur. Locatie: Gereformeerde Kerk, Dorpsweg 104, 8274 AH Wilsum. De avond ziet er als volgt uit. Het programma bestaat ondermeer uit lofprijzing, gesprek in kleine groep, toerusting door ds. Jelle de Kok en bouwstenen en mogelijkheden voor lokale gemeenten. Het heeft de voorkeur om samen met iemand van je gemeente naar deze bronavond te komen. Zo kunnen jullie je samen laten inspireren en bemoedigen door de werkwijze van stichting Leven uit de Bron. Voor deze Bronavond is ruimte voor maximaal 40 mensen. Daarom is opgave verplicht. We heten je van harte welkom. **Opgave graag mailen vóór 1 maart 2024** naar dit mailadres: [info@levenuitdebron.nl](mailto:info@levenuitdebron.nl). De avond wordt gratis aangeboden door Stichting Leven uit de Bron. Er is wel een collecte voor een vrijwillige bijdrage.

Namens team van toerusters van stichting Leven uit de Bron, ds. Jelle de Kok, predikant toeruster.

## De toekomst van de kerk



Aarnoud van der Deijl bezorgde de kerk een belangrijk boek: *De toekomst van de kerk: essay vol rouw en hoop*. Hij maakt daarin balans op van jarenlang 'de kerk proberen te redden'. In drie interactieve, afwisselende zoomsessies van 9-11 uur zoek je met collega's onder begeleiding van Bert Bakker naar hoe betekenisvol gemeente-zijn in de tijd die komt geholpen wordt door zijn waarneming en inzicht. Beide worden verbonden met inzichten van anderen. Klik op de [link](#) voor meer informatie.

## Preekinspiratie voor de veertigdagentijd



Ben je op zoek naar betrouwbare en inspirerende achtergrondinformatie voor de preek? De komende veertigdagentijd biedt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap uitleg bij de Bijbelgedeelten uit het rooster van Bijbel

Basics. Zo kom je snel tot de kern. In een video en geschreven tekst bespreken we de passage en belichten we één of meer thema's uit de behandelde tekst. Schrijf je in en ontvang op zeven maandagen (12 februari t/m 25 maart) een nieuwe aflevering. Info: <https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/professional-en-bijbel/>

## Symposium 'Duurzaam durven denken vanuit de Bijbel'

Op vrijdag 8 maart (14.30-17.00 uur) organiseren het NBG en de Faculteit Religie en Theologie van de VU een minisymposium naar aanleiding van het boek Hemels groen: Nieuw licht op duurzaamheid als Bijbels thema. In dit boek tonen Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf dat de Bijbel verrassend veel te bieden heeft voor het debat rond duurzaamheid en ecologisch bewustzijn. Op het symposium delen zij hun ontdekkingen. Daarnaast laten drie gastsprekers, Mr. Marianne Thieme, Drs. Carla Dik-Faber en prof. dr. David Onnekink in gesprek met dit nieuwe boek zien hoe de Bijbel een inspiratiebron is voor groen denken en handelen. Zie voor informatie en opgave: <https://www.bijbelgenootschap.nl/hemels-groen-symposium/>

## Making a Difference

*Collega's uit Transsylvanië ontmoeten en met hen het boek van Jonathan Sacks: 'Een gebroken wereld heel maken. Verantwoordelijk leven in tijden van crisis' bestuderen.*

Van 11 tot en met 17 oktober 2024 wordt er een herfstconferentie georganiseerd over Jonathan Sacks in Transsylvanië, Roemenië. Deze conferentie begint met een weekend collegiale ontmoeting in de praktijk van het kerk-zijn van de protestantse Hongaarse minderheid in Transsylvanië (Roemenië). Gezamenlijk bestuderen we daarna het werk van Jonathan Sacks onder leiding van prof. Dr. Klaas Spronk (PThU) en Dr. Csaba Balogh (Theologisch Instituut Cluj) in het conferentiecentrum Györgyfalva in de herfstbossen nabij Cluj. Centraal staat de vraag hoe wij als geloofsgemeenschap inspiratie vinden om in onze eigen context onze eigen identiteit vorm te geven en een verschil kunnen maken. Er is gelegenheid tot het inbrengen van een eigen bijdrage in de vorm van een conferentiepapier, workshop en eigen ervaringen.

De kosten voor de conferentie (voertaal Engels) bedragen € 250 all in (reiskosten voor eigen rekening). Er kunnen maximaal 15 mensen uit Nederland deelnemen. Inlichtingen en opgave: Ries Nieuwkoop [ries.nieuwkoop@gmail.com](mailto:ries.nieuwkoop@gmail.com); Froukje de Hoop [f.de.hoop@hotmail.com](mailto:f.de.hoop@hotmail.com)

## Elkaar ontmoeten in een Talmoed-gesprek



Wijsheid en levenskunst, dat zijn woorden die de Talmoed kenmerken. Deze rabbijnse uitleg van de Tora staat vol met boeiende discussies, voorschriften en anekdotes. Lees je de Talmoed, dan verrijkt dat je geloven en je leven. Doe je dat als joden en christenen samen, dan ontstaat er een bijzondere verbinding waarin tradities zowel worden verdiept als overstegen. Het Talmoed-gesprek biedt de mogelijkheid om hieraan mee te doen. Op 8 t/m 11 april zijn er vier verschillende gesprekskringen met Talmoedgeleerde Jacob de Leeuwe. Zie voor meer informatie: <https://www.skandalon.nl/shop/blog/talmoed-gesprek>

## Studiedag Bonhoeffer Werkgezelschap

Het Bonhoeffer Werkgezelschap organiseert op 13 april een studiedag over leven en werk van Bonhoeffer en de laatste inzichten daarover, tegen de achtergrond van de huidige ontwikkelingen in de mondiale samenleving. Deze studiedag is opgebouwd rond de bekendste boeken die we van Dietrich Bonhoeffer hebben: Nachfolge (Navolging), Ethik (Aanzetten voor een ethiek) en Widerstand und Ergebung (Verzet en overgave, brieven uit de gevangenis). Zie voor meer informatie de website van het Bonhoeffer Werkgezelschap <https://www.dbonhoeffer.eu/agenda.html>

## Informatie over de classis

Website: [www.pknclassisveluwe.nl](http://www.pknclassisveluwe.nl). Zie ook Facebookpagina **Classis Veluwe - Protestantse Kerk**



Je ontvangt deze 'Ontmoeten op de Veluwe' omdat je betrokken bent bij de Classicale Vergadering Veluwe. Zie voor actuele informatie ook de website van de classis. Voel je vrij deze nieuwsbrief verder te sturen en informatie hieruit te gebruiken in het kerkblad of op de website van je gemeente. In de Nieuwsbrief is ook ruimte voor initiatieven of ervaringen uit de gemeenten in de classis. Stuur dus gerust iets in.

ds. Wilbert van Iperen - [w.vaniperen@protestantsekerk.nl](mailto:w.vaniperen@protestantsekerk.nl) - 06 - 31 99 14 77